

Belge - Belgique  
P.B.  
1860 MEISE  
2/2918

# Berla

Heemkundige kring

Meise  
Oppem  
Wolbertem

en omgeving



Archief en bibliotheek

Brusselsesteenweg, 73

1860 Meise

Berla is aangesloten bij

**VOCV**

Vlaams Centrum voor Volkscultuur

VLAAMSE  
CONTACTCOMMISSIE  
MONUMENTENZORG



nr. 64 - juni 2001

# B E R L A

V Z W

Heemkundige Kring  
voor  
Meise – Oppem – Wolvertem  
en omgeving

- zetel van de kring : Brusselsesteenweg 73 1860 Meise
- Raad van Beheer : \* Ere-voorzitster  
*Estella Van Hemeldonck-Van Antwerpen*  
\* Voorzitter  
*Michel Van den Broeck*  
\* Secretaris  
*Peter Carrière*  
\* Penningmeester  
*Roger Moerenhout*  
\* Beheerders  
*Raoul Moyson, Raymond Moreau,  
Wim Van Campenhout*
- Tijdschrift : verschijnt driemaandelijks  
jaarabonnement en lidgeld 300 BEF  
los nummer 100 BEF  
betaling via rekening 001-1189490-55  
redactie-coördinatie : Raymond Moreau  
de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage
- Bibliotheek en archief : De Snipper (lokaal 3)  
Brusselsesteenweg 73 1860 Meise  
toegankelijk :  
\* 1ste woensdag van de maand van 14u tot 17u  
\* 3de dinsdag van de maand van 20u tot 22 u  
behalve op feestdagen en in juli & augustus
- Contacten : Michel Van den Broeck 015-71 53 31  
Peter Carrière 015-74 03 00 of  
02-269 29 52
- Website : <http://www.geocities.com/athens/acropolis/6661/>
- E-mailadres : [berla\\_53@hotmail.com](mailto:berla_53@hotmail.com)

## Berla verzamelt

- alle documenten over de gemeente Meise en omgeving zoals oude weekbladen, persknipsels, foto's, affiches, zichtkaarten, landkaarten, ...
- alle documenten over inwoners van Meise zoals doodsprentjes, familiearchief, kavelbrieven, foto's, notariële akten, ...
- alle voorwerpen in verband met ambachten en stielen van vroeger, boerenalaam, leefmilieu en gewoonten van onze voorouders

**Werp niets weg, contacteer eerst Berla**

# BERLA vzw

## HEEMKUNDIGE KRING VOOR MEISE - OPPEM - WOLVERTEM EN OMGEVING

Zetel & Lokaal : De Snipper  
Brusselsesteenwg 73 1860 Meise

---

### UITNODIGING

Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar weer op stap met de Kring. Onze uitstap voert ons naar **Klein Brabant**.

Op ons programma staat het geleid bezoek aan **het fort van Liezele** en vervolgens worden wij verwacht in **Puurs** voor een bezoek aan de barokke kerk.

Onze honger wordt verdreven in een eethuis in **St. Amands** met het plaatselijke menu op basis van **paling**.\*

Na het middagmaal is er een kennismaking met **St. Amands** en bezoeken wij het **Molenmuseum**. Daarna gaat het richting **Mariekerke** waar wij verwacht worden in het **Scheepvaartmuseum**. Onze uitstap wordt aldaar afgesloten met een drink.

### PRAKTISCH

Onze uitstap gaat door op 30 juni 2001 en dit met eigen vervoer. Het vertrek is gepland om 9 uur te **Meise** ( Parking Zwembad ) en om 9 uur 30 te **Wolvertem** ( Parking Sportschuur )

Deelname in de onkosten (inkom en gidsen ) = **300 Bef.** ( het middagmaal is niet inbegrepen )

Betaling op rekening van Berla - 001.1189490.55 dit voor **23 juni** .

Gelieve bij een van de bestuursleden te reserveren voor de reis en het middagmaal.\*

\* (facultatief en naar keuze). Reservaties : tel. 015/74.03.00 of 02/269.29.52.

**Wij hopen u te mogen ontmoeten als reisgezel voor een dag.**

Peter Carriere  
secretaris

## INHOUD

Ten geleide		2
Kroniek van St.-Brixius-Rode	Michel Van den Broeck	4
De familie Wyns te Wolvertem	Jef Van den Brande	9
De Brusselsesteenweg 1930-1935 (3)	Jean Vandiest	13
Het toneelleven in Meise	Piet De Cuyper	19

---

## BERLA

driemaandelijks tijdschrift  
nummer 64 - juni 2001

## TEN GELEIDE

De (té talrijke) afwezigen hadden weerom ongelijk : de voordracht van Guy Didelez en Jos Pauwels over Keizerin Charlotte en Maxime Weygand loonde werkelijk de moeite. Doch niet getreurd, voor diegenen die hun lidgeld 2001 voldeden is er opnieuw voldoende leesvoer in deze aflevering van Uw tijdschrift BERLA. *Mijmerend aan de Birrebeekkapel* herschrijft **Michel Van den Broeck** in een eerste, stevig gedocumenteerde, bijdrage de kroniek van Sint-Brixius-Rode.

**Jef Van den Brande** is ook weer van de partij en waagt zich zowaar aan stamboomkunde in zijn schets van de familie Wyns, trouw aan hun geboortegrond Wolvertem. Stamboomklimmers mogen in een volgend nummer een versgeplukte Internet-loot verwachten over een bekende familie uit Meise en naar verluidt zou een ijverig BERLA-lid zich opnieuw in de toponymie gaan verdiepen. *Wait and see !*

**Jean Van Diest** voltooit zijn wandeling langs de Brusselsesteenweg in de jaren dertig en met het toneelleven te Meise is **Piet De Cuyper** in 1953 aanbeland. Voortaan zal hij uit eigen ervaring kunnen spreken en het documentair materiaal wordt steeds overvloediger.

Een trouw bezoeker van het BERLA-archief, **Willem Van Heymbeeck** uit Mollem, schonk de kring een klapper op de doopregisters van Steenhuffel (1645-1799). Een waar monnikenwerk, waarvoor onze welgemeende dank. Door bemiddeling van **Frans Van der Jeught**, die reeds vroeger een bijdrage aan dit tijdschrift leverde, kochten wij "*Het Manuaal van Peeter Verhasselt, pastoor van Mazenzele (1538-1557)*" aan, een heruitgave met heemkundige bijdragen over het landelijke leven in de 16de eeuw, onder redactie van Flor De Smedt.

Missen is menselijk : in de jongste uitgave van **Randkrant** (juni 2001) kon men vernemen dat de Sint-Laurentiuskerk en het ommuurde kerkhof van Wolvertem werden opgenomen op de ontwerplijst van te beschermen monumenten. Maar het artikel is geïllustreerd met een foto van de Sint-Martinuskerk van Meise ! Meer ergerlijk is het publiceren van een verkeerde bestuurssamenstelling van BERLA en een foutief telefoonnummer voor inlichtingen in een plaatselijk reclameblaadje. Uiteraard is iedere auteur verantwoordelijk voor zijn bijdrage en zelfs voor de spellingsfouten in dit nummer van

BERLA



Mijmeren aan de Birrebeekkapel,

# DE KRONIEK VAN SINT-BRIXIUS-RODE

## De naam "Rode".

Men schreef de naam Rode als volgt: Rode (1152), Rodden (1182), Roo (1525), Roye (1590), Rhode Saint Brice (1905), Sint Brixius Rhode (1934), Rode St. Brixius en Sint-Brixius-Rode.

Limbos schreef men als: Lindbosc (1162), Limbosc (1223), Limbosch (1939) en nadien Limbos. Van Eversem is mij geen andere schrijfwijze bekend. Wel heeft de chirojeugd van Eversem (REL) de afdeling "Eversheim" genoemd.

## De belasting plichtingen van 1374.

Wanneer Hertog Wenceslas in 1371 de nederlaag leed bij de slag van Basweiler, moest hij losgeld betalen voor hem en zijn ridders. Hij vroeg aan de Staten van Brabant een buitengewone subsidie. In 1374 moest iedereen 8 gros of nagenoeg 2 goudfrank betalen. Om hieraan te ontsnappen moest men al echt arm zijn. Voor de meierij Merchtem, waartoe Rode behoorde, moesten 56 Rodenaren belasting betalen.

Om de totale bevolking van Rode te kennen moet men volgens de historicus J. Cuvelier dit getal minstens verdubbelen. Rode telde in 1374 dus ongeveer 112 zielen. De andere dorpen: Meise (+ Nieuwenrode) Wolvertem (centrum) 306, Imde 42, Ossel 122, Beigem 96, 236, Grimbergen 388, Londerzeel 218, Wemmel 140.

## De onderhoudskosten van een kapelaan

Ten gevolge van de Godsdienstoorlogen werd de abdij van Grimbergen grondig verwoest. De abdijshoeven waren afgebrand, het land verlaten en de inkomsten gering. Rond 1610 kon abt Chrystophorus Outers aan de opbouw van de abdij en hoeven beginnen. In 1614 verplichtte hij zijn pachters mee te werken aan de opbouw van de hoeven. Hij kampte ook met een priestertekort. In 1622 was Jacob de Hertoghe kapelaan van Oppem, Rode en Amelgem. Hij ontving voor zijn onderhoud:

Van het onderhoud van den heer Jacob de Hertoghe Cappellaen van Ophem ende Sint-Brixius-Rhode ende van Amelghem.  
Heer Jacob De Hertoghe, Cappellaen van Ophem ende van Sint-Brixius-Rode ontfaect Islaers volr syn ordinaris onderhoud :

In terwe	2 mudden terwe.
In rogge	5 » rogs.
In havere	1 » havere.
Saet	1 zister

In advent 50 haringen ende 100 bocharinckx.

In den Vasten 100 haringen ende 100 bocharinckx.

Item 1 zister eerweten, ende 1 zister bonnen.

Item een duyft (1000) mutsaert, ende 12 wissien eijcken hout.

Item voer sijn vesterije (kleederen) ende wijngelt sesse Rinsguldens.

Item den pachter van Amelghem moet hem houden twee coijen te weije ende twee verkens ten troch. Daer voer den pachter hem geeft 12 Rinsguldens.

Ende, — voer die misse van St. Brixius-Rode ontfaect hij dairenboven, een mudde terwe.

Ende aengesien dat de selve noch niet genoegsaem versien en was van onderhoud, soe is hem, overmits sijnen ouderdom, toegevuecht bij zijne Eerweerdighyheit (prelaat Outers), zonder te trecken in consequentle naer sijne naercoemelingen, een half mudden terwe ende een mudden rogs, belovende hem voerdaen daer mede te contenteren...

De pachter van Amelgem moest ook instaan voor het onderhoud van de kapelaan:

*"voer die misse van St. Brixius-Rode  
ontfanckt hij dairenboven, een mudde terwe."*

De telling van 1747.

Deze telling is gebeurd per gehucht.  
Hierdoor kan men de verschillende gehuchten vergelijken.

	Meise	Hasselt	Limbos	Eversem	Rode
<b>Gezinnen</b>	54	24	9	16	21
Mannen (gezinshoofden)	53	24	9	16	19
Moeders	50	22	8	15	21
Jongens + 7 jaar	16	3	4	4	6
Meisjes + 7 jaar	15	8	3	2	3
Knechten	7	5	1	2	10
Meiden	6	2	1	1	6
<b>Veestapel</b>					
Paarden	13	11	6	5	15
Koeien	48	33	14	25	36
Vaarzen	11	8	6	2	12
Kalveren	13	15	4	9	12
Varkens	11	5	3	3	13

Wij stellen vast:

Rode telde op dat ogenblik 21 gezinnen en had de meeste knechten en meiden. Vooral de twee Hoven en de Borch verschaften hun werk. Rode had ook de meeste paarden, maar werd voorbijgestoken door Meise wat de koeien betrof. Voor kalveren kwam Rode op de derde plaats, maar had wel de meeste varkens.

Rode had 13 varkens voor 21 gezinnen. Bij de helft van de gezinnen kwam nooit vlees op tafel. De grote boeren hadden meer dan één varken in de stal. Het vlees was schaars, oudere mensen vertelden vaak dat zij bij de boeren gingen werken om eens goed te eten. In de andere gehuchten van Meise was het nog erger gesteld met de schaarsheid van het vlees.

Van een Eversemse boer en de sokken van de proviseur.

Pastoor Heylen vertelt hierover:

" Wanneer Margé de Proviseur van de abdij vluchtte voor de Franschen in 1794 naar Holland, nam hij zijn route door Eversem onder Meyse en kwam daer te gemoet een boer. De proviseur had nog aen zijn witte kousen en vreesde ter oorzake van deze iet te kunnen leyden van de Franschen. Zo vraegt hij aan de boer zwarte kousen; geeft hem zijn witte in de plaets en verzoekt hem mede te gaen tot Nieuwenrode. De boer doet het en wordt door de proviseur treffelijk voldaan. Toen er drij jaeren verlopen waeren, 't was 4 februari 1797, keerde hij uit Holland weer en hadde geen gedachte meer van die kousen.





Doodsprentje van provisor Margé (A.A.G. Prentenverzameling).

Doch de slimme boer doet de hem tegen den 4 februari dagen bij de juge-de-paix Jumini.

't Was voor die kousen !

De boer pretendeerde dat hij nog moest betaald worden. De proviseur zond een expressen boodschappen naer den boer om te vragen wat hij die kousen schatte; alhoewel hij wist dat hij die boer meer gegeven had dan hij moest, dat het geld hem tot één oord zoude geworden. De boer antwoordde dat de juge-de-paix de schatter moest zijn en dat de proviseur daerbij moest komen. Deze gedwongen committeert den Doctoor Drouart van Grimbergen in zijn plaets. De doctoor komt voor het tribunaal en ook de boer.

De juge-de-paix geeft de boer gelijk. Hij oordeelt dat de kousen nieuw zijnde wel moesten gekost hebben ander half kroon. Na wat gepraet was de boer blijde met een kroon. Doch daar moest iets bij voor zijn verlet. De peisrechter deed er nog 7 schellingen bij.

De proviseur betaalde 1 kroon en 7 schellingen aan de boer uit Everssem."

## Rode en de Franse Huzaren.

Op 11 juli 1794, feest van St.-Norbertus, had pastoor Heylen, in Rode de mis gelezen. Hij was zinnens naar de abdij te gaan om mee feest te vieren. Eerst ging hij thee drinken in het pachthof naast de kerk. Toen hij een paar kopjes gedronken had, zag hij enkele Franse huzaren het erf opstappen. Eerst wist hij niet goed wat te doen; blijven of gaan lopen. De pachteres raadde hem aan te vluchten en door de boomgaard geraakte hij weg.

Gelukkig, want pas was hij vertrokken of het pachthof werd grondig geplunderd. De boer raakte vierentwintig tonnen bier kwijt en al wat hij bezat aan hooi en klaver moest hij met zijn eigen wagen naar het Franse kamp te Hasselt in Meise voeren. De pluimen beddenzakken werden er uitgeschud en de tijken werden meegenomen om er broeken van te maken. Al wat zij vonden aan lijnwaad, zakdoeken, zilveren gespen, marmieten en ander huisgerei alsmede brood, vlees en boter werd meegenomen.

Wat die pachter Gierts geleden heeft overkwam alle pachters, kossaten en particulieren. Sommige boeren leden bovendien veel schade op hun land. Hun tarwe- en korenvelden werden platgetrapt omdat de soldaten daar hun kamp opsloegen. Overal namen de soldeniers de tonnen bier mee en roofden ook de vruchten uit de moestuinen. Door langdurige droogte ontstond er een gebrek aan graan, zodat de mulders niet konden werken, waardoor het brood schaars werd. De boeren aten dan maar aardappelen, dronken melk of botermelk en water. Het was oogsttijd en zij die verplicht waren in de hitte te werken, moesten zich tevreden stellen met een teug water.

## De kermis van Rode in 1798.

In augustus 1798 werd er overal door het bezettende Franse revolutiebestuur afgekondigd, dat men op zondagen geen "Speelman mocht houden en niet mocht dansen". Ondanks het verbod hebben we de "speelman" doen komen en 's achternoois is men daar lustig aan 't dansen gegaan. Half achternooen heeft Bresson, de Commissaris van Grimbergen, zes soldaten naar Rode gezonden.

In de eerste herberg waar ze aankwamen was men "snarig" bezig met dansen. Men gaf de soldaten te drinken. Zij droegen hen geen dansen aan. Vandaar gingen ze naar de andere herbergen, werden daar ook wel gedaan en lieten alles passeren. Tegen de avond waren ze goed "besnoven". Zij keerden terug naar de eerste herberg, wilden het dansen beletten en dan kwam er ruzie doch zonder erge gevolgen. Dit voorval werd opgetekend door Pastoor Heylen van Grimbergen, ooit kapelaan van Rode.

## Met enigen van Eversem.

Pastoor Heylen schreef over de Boerenkrijg het volgende:  
Den 20 oktober 1798 hebben de jongens van Londerzeel, Capellen, Merchtem beginnen te complotteren. Den 22 oktober half achternooen zijn zij in getal gekomen naar Beyghem met enigen van Eversem. Enigen van de jongens ging eerst afkappen de boom van de Liberteyt. Anderen haesten zich naar de soldaten die reeds op de vlucht waeren. Zij beroofden die van hun waepens, maer geen kwaed deden omdat het ook jongens waeren van de rekwisitie van Frankrijk. (Franse soldaten)

Eén der soldaten weerde zich tegen en schoot een jongen van Eversem in zijn been, die allenskens daer van is genezen. Die soldaat heeft veel slaeg gekregen, maer heeft zijn leven mogen behouden. Na die expeditie gingen de jongens met veel volk van Grimbergen de rozenkrans lezen in de kerk."

## De telling van 1830.

De telling van de dieren in 1830 geeft volgend resultaat voor de 48 boeren van Rode:

De drie hoven:

- Pachter Ant. Cockaert heeft 11 koeien en 7 paarden.
- Pachter P.J. Gierts heeft 12 koeien en 7 paarden.
- Pachter J. Couwenberg heeft 11 koeien en 9 paarden.

Drie grote boeren:

- Boer F. Hombeeck heeft 5 koeien en 2 paarden.
- Kinderen Leemans hebben 4 koeien en 2 paarden.
- Jud. Timmermans heeft 4 koeien en 2 paarden.

De 42 andere boeren hebben hoogstens 2 koeien en geen paard. Zij zullen hun land bewerken met een koeienspan of een paard lenen bij een grotere boer.

Rode was in 1830 een landelijke parochie met drie grote hoven, een drietal grote boeren en vele kossaten die gingen werken bij die grote boeren. Deze werden betaald in diensten, natura of soms in geld.

## Een Nederlandse bisschop diende het Vormsel toe.

Pastoor Bouwen van Nieuwenrode schreef in 1901:

"Op 19 juni 1817 kwam hier aan, de Doorluchtige en Eerwaarde Heer Joannes Baptista Van Velde de Melroy, gewezen Bisschop van Roermond en primate van Gelderland.

Mijn parochianen onthaalden hem met de passende eerbied op machtig klokkegelui. De prelaat verwaardigde zich zijn intrek te nemen in mijn pastoraal huis. Wij waren niet weinig verheugd om de komst van zulk een voornaam prelaat. Gedurende 10 dagen diende hij het H. Vormsel toe aan 1870 kinderen zowel uit onze parochie als aan die van de naburige parochies o.a. "uit Meys, Humbeek, Capellen, Londerzeel en Strombeek-Bever."

## Schoolonderwijzer in het gehugt.

Er moet in de Hollandse periode een vorm van onderwijs bestaan hebben. In een verslag van de gemeenteraad van Meise van 22 juli 1834 lezen wij:



" Den raed der gemeynde Meysse bijeenvergaederd zonderling om in aendagt te nemen de zeer onvoldelige wezenheyd van het onderwijs in deze gemeynthe naemetlijk door het afsterven van Adriaen Bogemans schoolonderwijzer in het gehugt van Rode St.Brixius." welke omstandigheden voor uytslag hebben dat de jongheyd der twee derde deelen dezer gemeynthe een bevolking uytmaekende van bijna 1300 zielen, teenenmael van onderwijs is beroofd en genoodzaekt is zich te begeven naar de school der gemeynthe Wolverthem."

Wordt vervolgd.

Michel Van den Broeck

## TROUW AAN HUN GEBOORTEGROND: WOLVERTEM

### FAMILIE WYNS

De verste stamvader Joannes Wyns huwde in 1726 te Humbeek met Petronella Claessens en maakt daarna deel uit van de ongeveer 200 gezinnen van Wolvertem-Centrum (volkstelling 1754).

Sinds die periode is de familie Wyns haar geboortegrond trouw gebleven.

Joannes, overleden te Wolvertem in 1762, leefde hier als jongeling onder het Oostenrijks Bewind. Hij kende er een tijd van voorspoed, alleen de Oostenrijkse successieoorlog vertroebelde gedurende 2 jaren enigszins de rust. Daarna kwam Laurentius (Wolvertem 1734 - 1804). Hij leefde met zijn gezin onder het bewind van Maria-Theresia. Op twee jaren na (Franse inval van 1746 tot 1748) kenden ze een rustige periode tot opnieuw een grote Franse inval in 1794. De bevolking werd zwaar uitgebuit, diende zware oorlogsbelastingen te betalen en vele jongelingen moesten strijden in het leger van Napoleon. De zoon van Laurentius werd stamvader Hieronimus (Wolvertem 1764 - 1824). Na de bezetting door de Fransen werd het een aanhechting bij het Franse rijk en alle Wolvertemnaren werden zowaar Franse onderdanen. Onder Napoleon stond Hieronimus ingeschreven als radenmaker. Zijn zoon Joannes-Franciscus (Wolvertem 1811 - 1901) kende het Hollands bewind. Na de slag van Waterloo kreeg Nederland onze streken onder zijn gezag en werden het rustige tijden, maar het chauvinisme van Willem van Oranje maakte hem ongeliefd bij de mensen en in 1830 moesten de Hollanders hier vluchten en zo maakte Joannes het ontstaan van België mee. Van Petrus (Wolvertem 1846 - 1929) vonden we deze familiefoto. Hij komt uit een gezin van vier kinderen. Hij had een broer Henri (° 1853) en twee zussen : Petronella (°1843) en Maria-Joanna (° 1849).



Deze foto van de familie Pieter Wyns x Anna De Valck werd 75 jaar geleden genomen.

De kinderen van links naar rechts :

Ludovica (IV), Aline (V), Louis (I), Catharina (II), Johanna (III) en Frans (VI)

## I. LOUIS WYNS x PAULINE DE MARS

1. Jan Wyns (+) x Marie Vermoesen
2. Jules Wyns (+) x Pauline De Breucker  
Kinderen: 1. Rachel en 2. Jozef  
Kleinkinderen: 1.1 Godelieve, 1.2 Elise, 2.1 André en 2.2 Wim  
Achterkleinkinderen: 1.1.1 Vicky, 1.1.2 Kevin, 2.1.1 Joren, 2.1.2 Inne, 2.2.1 Dries en 2.2.2 Brecht
3. Frans Wyns (+) x Liza Van Ossel  
Kinderen: 1. Wilfried, 2. Frans(+), 3. Paula, 4. Willy, 5. Jozef (+) en 6. Martine  
Kleinkinderen: 1.1 Vera, 1.2 Karina, 1.3 Anita, 3.1 Zenobia, 3.2 Ramses, 3.3 Nizar, 4.1 Tomas en 4.2 Sofie  
Achterkleinkinderen: 1.1.1 Werner en 1.2.1 Dorien
4. Marie Wyns (+) x Jan De Breucker (+)  
Kinderen: 1. Paul en 2. Margriet  
Kleinkinderen: 2.1 Annie, 2.2 Geert, 2.3 Veronique en 2.4 Pascal  
Achterkleinkinderen: 2.1.1 Jona, 2.1.2 Evelien, 2.2.1 Melissa, 2.2.2 Robin, 2.3.1 Giel-Jan, 2.3.2 Wouter en 2.4.1 Jennifer.
5. Lucie Wyns (+)
6. Albert Wijns x Gusta Vermoesen  
Kinderen: 1. Etienne  
Kleinkinderen: 1.1 Jorun  
Achterkleinkinderen: 1.1.1 Ea
7. Edward Wyns x Margriet Vermoesen (+)
8. René Wyns(+) x Louise De Roos(+)  
Kinderen: 1. Lucien, 2. Lea, 3. Elza, 4. Marcel en 5. Ludo  
Kleinkinderen: 2.1 Ariane, 2.2 Dirk, 2.3 Marita, 3.1 Andy, 5.1 Giel-Jan en 5.2 Maarten
9. Leon Wyns x M-Louise Junius  
Kinderen: 1. Paula  
Kleinkinderen: 1.1 Nadia en 1.2 Els  
Achterkleinkinderen: 1.1.1 Chelsea, 1.1.2 Arno en 1.2.1 Jelle
10. Susanne Wyns x Edmond Thomas  
Kinderen: 1. Magda  
Kleinkinderen: 1.1 Erwin  
Achterkleinkinderen: 1.1.1 Jarne en 1.1.2. Nils

## II. CATHARINA WYNS X EDWARD VERRIJCKEN

1. Josephine Verrijcken (+)
2. Lucie Verrijcken (+) x Jozef De Clerck  
Kinderen: 1. Agnes, 2. Reinilde, 3. Josee, 4. Laurent, 5. Jos, 6. Erniel en 7. Rachel.

Kleinkinderen: 1.1 Katrien, 1.2 Kristel, 1.3 Natalie, 1.4 Sofie, 2.1. Isabel, 2.2. Karolien,  
3.1. Bart, 3.2 Marleen, 3.3 Marijke, 4.1 Michael, 4.2 Willem, 5.1 Olivier,  
5.2 Evi, 6.1 Pieter, 6.2 Astrid en 7.1 Steven.

Achterkleinkinderen: 1.1.1 Chris, 1.1.2 Axel en 1.3.1. Matias.

3 Jeanette Verrijcken x Laurent Van Hove (+)

Kinderen: 1. Agnes, 2. Godelieve, 3. Jan en 4. Jos.

Kleinkinderen: 1.1 Stein, 2.1 Emanuelle, 2.2 Kevin, 3.1 Elke en 4.1 Nico.

### III. JOANNA WYNS X JAAK COOLS.

1. Marie Cools(+) x Cyriel Verheyden (+)

Kinderen: 1. Paul

2. Celestine Cools x Carolus Paepen.

Kinderen: 1. Jacqueline.

Kleinkinderen: 1.1 Davy en 1.2. Eveline

3. Frans Cools (+) x Jeanne Van den Breede.

Kinderen: 1. Christiane en 2. Marina.

Kleinkinderen: 1.1 Tim, 1.2 Thys, 2.1 Bart en 2.2. Evy

### IV. LUDOVICA WYNS X EDWARD PELICAEN

1. Marie Pelicaen x Jozef De Maeyer (+)

Kinderen: 1. Louise, 2. Jeannine, 3 Anny en 4 Gaspard.

Kleinkinderen: 3.1 Patrick

2. Jan Pelicaen (+) x Jeanette Thomas (+)

Kinderen: 1. Edward en 2. Marie-Louise

Kleinkinderen: 1.1. Elke, 1.2. Eduard en 2.1. Berlinda

3. Gaspar Pelicaen (+) x De Coster Jeanne

### V. ALINE WYNS x JOZEF SAMMELS

1. Jan Sammels (+) x Alice Van Hoeymissen (+)

Kinderen: 1. Paul, 2. Michel, 3. Mimi, 4. Wiske, 5. Anne en 6. Jos.

Kleinkinderen: 2.1 Inge, 2.2 Eef, 3.1 Peter-Jan, 3.2 Koen, 4.1 Jonathan, 4.2 Mathias,  
4.3 Benjamin, 5.1 Tom, 5.2 Nina, 6.1 Pieter-Jan en 6.2. Wout

2. Frans Sammels (+) x Roza Van Hoeymissen.

Kinderen: 1. Danny en 2. Josiane

Kleinkinderen 1.1. Bart, 1.2. Steven en 2.1. Stijn

3. Karel Sammels (+) X Leonie Buysschaert (+)

4. René Sammnels (+)

5. Marieke Sammels (+)

6. Louise Sammels X Pieter Van Hoeymissen.  
Kinderen: 1. Luc

VI. FRANS WYNS x CATHARINA MOERENHOUT

1. Mariette Wyns (+) x Jozef Van den Eede (+)  
Kinderen: 1. Jacqueline en 2. Christine  
Kleinkinderen: 1.1 Els en 1.2. Thao (adoptie dochter)
2. Marcel Wyns (+) x Julia De Bondt.  
Kinderen: 1. Francois.  
Kleinkinderen: 1.1. Heidi en 1.2. Steven



De schrijnwerkerij was een echt familiebedrijf.  
Van links naar rechts :vader Louis met 4 van zijn zonen: Jan, Leon, René en Albert

JEF VAN DEN BRANDE

## HOE DE BRUSSELSESTEENWEG ERUIT ZAG IN DE JAREN 1930-1935

Naast Finne van 't Hoekske was de nog bestaande herberg "In Sint Anna" thans de taverne "Den Beiaard", het domein van Isidoor Haeck, zijn vrouw Maria en hun dochters Alice en Lisette. En hun zonen Cesar en Armand. De herberg bij "Doren Haeck" was wel de meest gekende van Meise en zelfs van de omgeving. Isidoor een echte filosoof had voor iedereen een vriendelijk woord. Hij kon lachen, fratsen uithalen maar ook iemand een poets bakken dat het een lust was! Doren: zoals hij door iedereen genoemd werd, was ook landbouwer maar was toch meestal in de herberg te vinden samen met zijn dochter Lisette. Ondertussen bediende Maria de klanten in de kruidenierswinkel die ook door hen werd uitgebaat. Lisette is niettegenstaande haar tachtig jaren, een levende encyclopedie van Meise. Door haar vele vroegere sociale contacten kent zij ook bijna alle oude Meisenaren en hielp zij mij om bepaalde vergeten zaken weer te herinneren. Cesar, spijtig genoeg veel te jong overleden, was ook een echte levendige straatbengel nooit beucht voor een frats. Hij was tevens een zeer goede voetballer bij F.C. Meysse.

Vervolgens was er de melkerij van de familie Janssens. Een groot herenhuis met een inrijpoort die toegang gaf tot de achterin gelegen magazijnen van de melkerij. De melk werd met paard en kar bij de boeren opgehaald en in de magazijnen verwerkt. Het huisgezin Janssens - Van der Hasselt hadden drie dochters Anna, Godelieve en Henriette en een zoon Theo. De drie laatste zijn nog in leven en wonen nog steeds in het dorp.

Aanleunend aan de melkerij Janssens was Jerome De Mayer gevestigd. Hij had ook een herberg en was fietsenmaker van beroep. Het was ook een wipschutter en bij hem werden liggende wipschietingen ingericht. Het was er tevens het lokaal van de Gilde Sint Sebastiaan.

Het volgende huis en herberg "Laiterie de la porte verte" of in de groene poort was bij Baptist De Donder, tevens het lokaal van de fanfaremaatschappij "Concordia" of in de volksmond "De Horzels" genoemd. Baptist die tevens muziekmeester was van de maatschappij, leefde er met zijn vrouw Mathilde en hun dochters Liza en Louise. Liza is dan gehuwd en naar Brussel verhuisd waar ze een beenhouwerij hadden. Louise huwde later met Alfons Leemans die later ook muzikleider van Concordia werd. In de zaal op het eerste verdiep werd met de kermis gedanst.

De thans bestaande verf en decoratiewinkel Carpet 2000 van Dirk De Donder was in die periode een van de statigste huizen van het oude Meise. Reeds voor mijn tijd woonde er de toenmalige burgemeester Puttemans. Waar nu de GB is, was de brouwerij. In de jaren 1935 werd het café uitgebaat door Raoul De Vroede die tevens een kaasbedrijf had. Er hing een uithangbord: "Brasserie St. Martin". De gewone dorpingen kwamen er niet veel, alleen mensen van hogere stand die genoten er van, wat in die tijd zeldzaam was, bruin brood met platte kaas met radijzen en ajuintjes. De meest bestelde drank waren kriek en geuze. In het midden van de gelagzaal stond een grote biljard (carambol) waarop meestal door de notabelen van de gemeente op zondag werd gespeeld.

De nu bestaande muziekschool was in die tijd de dorpsschool voor jongens waar ik tot mijn veertiende school liep. De schoolhoofden die er toen les gaven waren meester Gids, meester Krokaert, meester Amerijckx en meester Ooms. In hetzelfde gebouw was het gemeentehuis gevestigd met achter in een cel waar men voorlopige misdadigers onderbracht. Vooraan aan de steenweg was een smalle poort met daarin een brandspuit.



Naast het gemeentehuis was een klein huisje, eigendom van de familie Vos waarin Nele Stevens met zijn vrouw Liza en hun dochter Jeanne woonden. Nele was ook een van de eerste werkloossteuntrekkers van de gemeente. Zijn vrouw Liza was vele jaren de verantwoordelijke voor het ophalen van het stoelgeld in de kerk.

De volgende woonst was het mooie herenhuis van de familie Vos. Achterin was een sierlijke tuin met park. Mijnheer Vos was ambtenaar in de Nationale Bank. Ze hadden een kroostrijk gezin waarvan de huidige schrijver Herman de jongste telg was. Het waren echte Vlamingen. Brave en edele mensen die veel minderbegoede dorpelingen geholpen hebben. Spijtig genoeg moesten zij na de bevrijding, tengevolge van de repressie, ons dorp verlaten.

Aanpalend aan het huis van de familie Vos was de grote boerderij van de familie Haeck. De twee broers Waaiter en Wieter met hun zus Sylvie. De vader, Charel Haeck, was vele jaren gemeentesecretaris.

Ze bewerkten vele hectaren land en waren de grootste landbouwers van het dorp. Elk jaar werd het graan door een dorsmolen gedorst. De molen stond in de schuur maar de tractor die alles aandreef bevond zich op het voetpad. Een erg gevaarlijke toestand en het onvermijdelijke gebeurde. Frans Meys de oudste zoon van Fideel Meys werd op onbegrijpelijke wijze door een drijfriem gevat en kwam om het leven wat grote verslagenheid meebracht in het dorp.

Het werkterrein van de familie Haeck was uitgestrekt: de hele rechterzijde van de nu August Van Doorslaerlaan tegenover het park, beginnende aan waar nu de Garage De Coster is tot voorbij het huidige kerkhof. Zware, grote wagens soms getrokken door drie paarden, was hun vervoermiddel. Achter het hof tot aan de Onze Lieve Heerweg stond heel vee te grazen in een enorme weide.

Naast de ingang van de boerderij Haeck stond een klein winkeltje waar men ondergoed verkocht. Het opschrift luidde: "In den Invalid". Deze mensen heb ik minder goed gekend en waarschijnlijk was de eigenaar een verminkte van de oorlog 14-18.

Vlak ernaast woonde "Zwarte Louis" en daar achterin was de woonst van Mieke-Katrien, een stokoud vrouwtje. In mijn fantasie als kind was dit nu echt het type toverheks. Zij had een krijsende stem en dikwijls stond zij mij op te wachten toen ik uit school kwam, om voor haar een brood te halen. Ik deed het wel maar de muntbol die zij mij telkens schonk wierp ik stiekem weg, uit angst voor de "mogelijke gevolgen".

Verderop woonde Pelagie de "Joebe" genaamd. Ze hield een winkeltje open van kruidenierswaren. Zij was vooral bekend om haar "bakjeskaas" nu Chesterkaas genoemd. Ze leefde er met haar broer Remy, een bejaarde man die men voortdurend hoorde kuchen in de achterkeuken. Pelagie dronk gaarne Geuze en Kriek. Die waren in overvloed te vinden in de Madelon waar zij dan ook vaak naartoe ging. Helaas werd deze liefde voor het heerlijke bier zeer waarschijnlijk ook haar einde. In haar dronkenschap stuikte zij in de kelder waar men haar levenloze lichaam later heeft teruggevonden.

De volgende woning was van Jozef Olbrechts met zijn vrouw Fine, bijgenaamd "Jef van 't spook". Zij hadden een zoon Theofiel en een dochter Alfonsine. Hun oudste dochter Clementine was reeds gehuwd met Albert Van Praet. Jef was bezetter van beroep, en Fiel die later met schooljuffrouw Martha huwde was een van de stichters van de toneelkring Sint Martinus.

Aanleunend was de woonst van het gezin Leemans: in de volksmond "Titeken" genoemd. Titten was met zijn drie zonen Jean, Alfons en François muzikant bij de fanfare Concordia. Hun jongste dochter Mariette

die woont nog in de parochie. Bij de familie Leemans hadden ze in die tijd een papegaai die, als het weer het toeliet, buiten stond. Als we na schooltijd naar huis gingen leerden wij de papegaai scheldwoorden die hij herhaalde. Voor ons was een vogel die kon spreken, en vooral vloeken, natuurlijk een hele attractie!

Het huis verder was Jefke Janssens. Geen familie van de melkerij Janssens. Deze persoon is elders gaan wonen en ik kan mij er verder niets meer van herinneren.

Dan kwam het grote nieuw gebouwde huis van Jozef Van Humbeeck, aannemer in het bouwbedrijf. Zijn vrouw was Madeleine van de polder. Zijn bijnaam was "Jef Patat". Hij werkte met zijn drie broers Jean, Frans en Louis met nog verschillende metsers en helpers. Bijna alle nieuwbouw in Meise werd door hen gerealiseerd.

Naast Jozef Van Humbeeck was het huis van Sander Delaunoy met zijn echtgenote Jeannette en dochter Juliette. Sander, die vroeger de herberg "In 't Manneke Pis" uitbaatte, liet dit huis voor zijn gezin bouwen.

Op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Blauwenberg woonde Jan Thaelemans met vrouw Jeannette, dochter Maria en zoon Antoine. Jan was aannemer-bezetter van beroep. Ik geloof dat het dank zij dit huis van Jan Thaelemans is dat ik nooit heb gerookt en dit wel om de volgende reden. Op een nacht was er een zware storm en enkele dakpannen van ons huis waren weggewaaid. Om het dak te herstellen leende mijn vader een lange ladder bij Jan Thaelemans. De ladder hing in de schuur en mijn vader, die een stevig roker was, had zijn sigaret op de vensterbank gelegd om de handen vrij te hebben de ladder naar buiten te dragen. Omdat ik als jongen ook erg nieuwsgierig was had ik vlug de sigaret genomen om een paar trekjes te doen. Helaas het bekwam mij slecht: ik moest hoesten, braken en voelde mij zo ziek dat ik nooit nog een sigaret in mijn mond heb gehad.

In het eerste huis voorbij de Blauwenberg was het gezin Louis Van Buggenhout. Zijn vrouw en vijf dochters. Louis werkte vroeger ook op het domein van Bouchout.

Daarnaast was de herberg van Petrus Vereycken met zijn vrouw Lis en dochter Maria. "Pit van Muskes", zoals iedereen hun kende had een bierhandel en had een van de eerste kleine vrachtwagens en ook telefoon in het dorp. Hij vertegenwoordigde het bier van de brouwerij Roelands uit Schaarbeek en leverde aan de herbergen met zijn kleine bestelwagen.

De schoonvader van Piet "Janneken Snoren" genoemd, was een klein oud manneke. Hij bewerkte de tuin achter het gebouw en de werkplaats gelegen. Het terrein dat ernaast lag was eigendom van mijn grootmoeder. Zo komt het dat ik als kind Janneken vaak aan het werk zag. Hij hield het bij het spitten een speciaal ceremonieel op na. Eerst ging hij een twintigtal stappen verder en maakte daar een putje waarin hij de jeneverfles begroef. Dan ging hij terug achteruit en begon in een hels tempo te spitten totdat hij aan de jeneverfles kwam die hij terug naar bovenhaalde, er een paar flinke teugen uitdronk om ze dan een twintigtal passen verder weer te begraven. En het spitten herbegon tot hij weer aan de fles kwam, dronk, en weer een twintigtal passen verder de fles onder de grond verdween.

Zoals ik dus reeds vermeldde, de grond waar thans de apotheek Paskie is gevestigd was vroeger de tuin van mijn grootmoeder en vader. Veel eerder nog had ook daar een huis gestaan maar werd gesloopt. Alleen de diepe waterput en ook de keldering van het huis bleven bestaan.

Waar nu de K.B.G. staat was het huis van Mijnheer en "Madame Bettens. Deze reeds bejaarde mensen waren niet erg sociaal in de omgang. Zij leefden van hun renten. Hij was erg corpulent, zij eerder mager

en tenger. Zij bleven kinderloos. Hun eigendom strekte zich tot in de Manke Vos en beneden de Blauwenberg.

Naast dit huis woonde de familie Moreau. Jef, de vader was voerman in de melkerij Janssens. Ze hadden vier kinderen. Twee kinderen zijn echter jong overleden, eentje zelfs bij de geboorte.

Aanleunend was de herberg en bierhandel Trinet Van Malderen. Wekelijks leverde de brouwerij Perle Caulier met een grote bierwagen, die werd getrokken door twee zware Brabantse paarden, de tonnen bier die dan op flessen werd getrokken. Trinet samen met haar zoon Frans verdeelde het bier over de herbergen.

Dan was er mijn ouderlijk huis waar ik met mijn ouders en mijn zus Madeleine opgroeide. Mijn vader was oorlogsinvalide van 1914-18. In 1917 toen de Duitsers de eerste maal het dodelijk gas "Yperiet" gebruikten in Steenstrate aan de IJzer, was mijn vader onder de slachtoffers. Ook al kon hij gered worden zijn gezondheid had er erg onder geleden en hij werd 40% invalide. Vader kon boeiend vertellen over de oorlog, hij had dan ook niet voor niets 8 frontstrepen gekregen, het hoogste aantal voor elke 6 maanden dat een soldaat in de eerste vuurlinies verbleef. Hij had nog vele andere eretekens waaronder het "Vuurkruis met palm" een van de hoogste onderscheidingen.

Voor de oorlog begon had hij een bloeiende likeurhandel, maar met de wet Van de Velde werd het verboden alcohol of sterke dranken in openbare gelegenheden te schenken. De verkoop liep fel terug. Nog enkel werd er aan particulieren verkocht en regelmatig kregen wij de accijnzen op bezoek om de boeken na te kijken want de alcoholhoudende dranken werden bij ons ter plaatse gedistilleerd.

Naast ons woonde mijn oom en tante Vandiest - Baudewijns met hun drie zonen Piet, Michel en François. Daarnaast mijn oom en tante Huysmans Vandiest met de drie dochters Simone, Lucienne en Rosette. Hun vader werkte jarenlang als meubelmaker bij de firma Van Milleghem in Wolvertem. Mijn andere oom Jean verloor op tragische wijze het leven met een motor in 1939 op het grondgebied van Lippelo - Kalfort.

In het witgekalkte huis naast ons leefde Petrus Van den Bril met zijn zuster Waaiene Peeters en hun zoon Pit, beter gekend als Waaiene en Pie Bril. Ze hadden een steenkoolhandel. Ik bracht er vele uren van mijn jeugd door verliefd als ik was op hun paard Lis.

Verderop was het Guillaume Keymolen met zijn gezin. "Lomme" zoals men hem noemde, had een winkel van verf en behangpapier en was zelfstandig schilder.

Naast Lomme woonde onze schatbewaarder Jean Van der Linden met zijn ouders en broer Paul. De vader van Jean was bakker. 's Nachts bakte hij het brood dat hij gedurende de dag naar zijn klanten bracht. Zijn cliënteel ging tot Imde en Wolvertem. Hij leverde met een triporteur, later met een personenwagen. De moeder van Jean stond in de winkel. Op zondag kon men er lekkere taart kopen maar ik was vooral verzot op de bodding van Fons zijn vader. De moeder werd door de ganse buurt "Madame van den bakker" genoemd, haar voornaam heb ik nooit horen vernoemen.

In dezelfde rij met huizen woonde ook Gerard Thielemans, vader van Marieke van Gerard die er nog steeds woont. Hij was weduwnaar en verbleef er met zijn zoon Jozef en zijn dochters Leonie en Marieke, de oudere dochter Sofie was reeds gehuwd.

Gerard was slachter en ging vooral bij de boeren de varkens slachten. Hij kwam regelmatig samen met zijn leeltijdsgenoten: zijn broer Lemme Thielemans, Louis Smet uit de Limbosweg, Jan De Boeck uit de

Krogstraat en nog anderen, zondags na de hoogmis enkele borrels jenever bij mijn moeder thuis drinken. De hoeve verder leefde Jozef Jacobs met zijn echtgenote Lucie Larivière in de omgangstaal "Jef Van Loens" genoemd. Hij bewerkte met zijn paard de landbouwgrond in de "Manke Vos". Zij hadden vier dochters: Margriet, Leontine, Yvonne en Alfonsinne en een zoon René die na de oorlog, tengevolge van een ongeval, overleed. Naast het huis op de steenweg was een grote schuur met een enorme inrijpoort waar ook jaarlijks het graan met de dorsmachine werd bewerkt. Voor de jeugd altijd weer een attractie!

In het volgende huis verbleef Charel Van Deystad. Jeannette Vandiest of beter Nonkel Charel en tante Nette hadden een handel in IJsroom. Op zondag maakten zij "hun ronde" langs Oppem, Wolvertem en Meise met een mooie IJsroomkar. De kar was met prachtige kleuren versierd en het IJsroom met een fel blinkende koperen deksel overdekt. Het was een handkar die moest worden geduwd en elke zondag hielp ik tante Nette de kar duwen tot op de Hasseltberg. De Brusselsesteenweg tot aan de Nieuwelaan ging toen nog heel erg bergopwaarts. Eens aan de kapel van Sint Elooi kon tante Nette het wel alleen en kreeg ik als beloning een "horentje roomijs". Of ik haar hielp omdat ik een "brave jongen was" of om het horentje roomijs, dat laat ik in het midden.

Nummer 102 was de herberg van mijn grootmoeder met het uithangbord "In de welkom". In de volksmond sprak men van "Treze van Michel". Ze was reeds van in 1919 weduwe. Grootvader was lakei, koetsier in dienst bij Keizerin Charlotte. Zijn uniform bewaarde grootmoeder op de zolder in een oude klerkast. Zij was er trots op. Eigenlijk was deze zolder een soort opslagplaats waar het boeiend vertoeven was. Ik ging er graag en miste geen gelegenheid om, als het mij werd toegestaan, te spelen. Het lag er vol met schilderijen, vergrootte foto's in grote omlijstingen en boeken. Er stonden zelfs oude meubelen.

Mijn meter woonde in het huis met mijn tante Rose. Mijn tante was strijkster en oefende dit beroep uit voor Keizerin Charlotte. Ze waste en streek ook voor kunstschilder Edwin Ganz, de koster, Mijnheer Veldeman en nog vele anderen. Ik leverde soms het afgewerkte linnen aan huis, wat mij een goede fooi opbracht.

Het was er dus ook herberg. Ik zie nog de rood geschuurde gebakken tegels waarop wit zand werd gestrooid. De toogbank met een grote aftrekker om de geuze- en kriel flessen te ontkurken. Er achter een rek of "etagère" waar de glazen netjes gerangschikt stonden, en wat mij het meeste bijbleef, het zwarte ebbenhouten orgel die met een zwingel moest opgewonden worden. Er moest vijf en twintig centiemen in en dan kon er worden gedanst op een heerlijk deuntje. Met de teerfeesten van de fanfare Concordia werd er achter in de keuken alcohol geschonken, want in de herberg was het ten strengste verboden! 's Avonds was het verzameling van alle leden voor het "souper" en menig muzikant zag zijn muzieknoten niet meer staan tengevolge van wat er in de keuken werd geschonken!

Mijn grootmoeder overleed in 1948.

Naast mijn grootmoeder was de "messaging" een grote inrit waar achter in verschillende woningen stonden. Vooraan aan de straat was de fietswinkel van Jozef De Roos beter gekend dan "Jef Velo" die later verhuisde naar de Blauwenberg en verder als bloemist de kost verdiende. Achterin woonde de familie Van Zeebroek. Zij hadden de bijnaam "Jef en Fieke Van Zwier" met hun drie zonen Jean, Jozef en Georges. Ook nog "Leon van de Zwetten" die er een bierhandel had.

Verderop de statige villa van Mijnheer en Madame Verhellen. Vele jaren later bewoond door Monseigneur Daelmans.

Mijnheer en Madame Verhellen hadden weinig of geen contact met de burens. Ze waren Franstalig en onderhielden zich alleen met de juffrouwen Van Dievoet die recht tegenover hen woonde.

Hogerop een nieuw gebouwd huis van Louis Van Praet, broer van drukker Albert Van Praet. Hij leefde er met zijn vrouw Suzanne en dochter Hermiune. Louis was staatsbeambte in Brussel.

Als voorlaatste in de rij had je Edward Van Humbeeck of beter gekend als "Waar van Paaen" met zijn vrouw Henriette Van Buggenhout en een groot huisgezin. Waar was bloemist. Achter het huis stonden verschillende serres. Hij was lid van fanfare Concordia en een hevig duivenmelker.

Het laatste huis van de Brusselsesteenweg, voordat je de Manke Vos indraaide, was van de vader en moeder van Edward Van Humbeeck namelijk Petrus Van Humbeeck. Hij had de bijnaam "Paaen". Het was een kleine landbouwer en jachtwachter. De zware tweeloop die boven de gemetste schouw hing sprak tot mijn verbeelding.

Wij zijn nu helemaal tot boven geraakt in de Brusselsesteenweg. Er blijft nog zeer weinig van het straatbeeld van vroeger over. Het blijft een straat waar ik met weemoed doorwandelen en altijd weer terugdenk aan mijn jeugd, aan hoe het vroeger was.

Jean Vandiest



# HET TONEELLEVEN IN MEISE

(1925 - 2001)

door Piet De Cuyper (1997-2001)

"Het kan verkeren" zei Bredero, ook tijdens mijn zoektocht in het verleden over het toneelleven van onze gemeente was het niet anders.

Ik had nog maar juist verklaard dat de B.J.B.-meisjes niet echt toneel hadden gespeeld of ik kreeg een parochieblad in handen van 20 februari 1949 waar ik zwart op wit (een beetje vergeeld) kan lezen dat er op zondag 27 februari 1949 om 5 uur een toneelavond doorgaat in de patronaatzaal georganiseerd en "gespeeld" door de "B.J.B.-meisjes" en de Chiromeisjes. Ik las het eerst met verbazing omdat ik in vorige aflevering te horen kreeg dat de B.J.B.-meisjes alleen sporadisch meewerkten aan bonte avonden voor het goede doel. Het zal dan misschien toch weer een misverstand geweest zijn maar het voornaamste is dat we er dan toch achtergekomen zijn. Zij organiseerden dus samen met de chiromeisjes een toneelavond met op het programma het toneelstuk in 3 bedrijven "Artistenkind" en als blijspel "Tante is verliefd". Wie het toneelstuk voor zijn rekening nam en wie het blijspel kan ik niet uitmaken uit het artikel en wie deze tante speelde weet ik natuurlijk ook niet maar ik laat niets onverlet om dit op te sporen. U heeft van mij dus zeker nog een stukje B.J.B.-meisjes tegoed.

Oud-B.J.B.-ers vertelden mij dat onderpastoor Verstraeten na de samenwerking tussen B.J.B.-jongens en Chirojongens, en ik denk dat dit dan ook gebeurde bij de meisjes, een beetje de oorzaak was dat de B.J.B. zijn toneelactiviteiten stopzette en dat andere jeugdbewegingen deze activiteiten overnamen. Een feit is zeker, na 1950 vind ik geen toneelavonden meer van de B.J.B. Dit kan natuurlijk te maken hebben met de evolutie van Meise dat vroeger voor het grootste gedeelte agrarisch was met heel wat boerderijen en dus ook veel landbouwerskinderen en dat dit stilaan veranderde in een dorp met meer studerende jeugd en ook werkende jeugd. Want ook de V.K.A.J. werd na de jaren 1950 opgericht.

Frans Keppens en Emiel Vanderveken, leiders van de Chirojongens hadden dus in 1950 nog meegespeeld met de B.J.B. en ik stak daarom mijn licht op bij Frans en Denise Keppens over de verdere evolutie op toneelgebied.

Zij vertelden mij dat in 1953 een toneelavond werd georganiseerd waar de Chiromeisjes een tragisch sprookje(?) voor hun rekening namen en dat de jongens de plezante mochten spelen met een klucht. Later werden er door de jongens en de meisjes afzonderlijke toneelavonden georganiseerd. Zoals ik reeds aanhaalde werd ook de V.K.A.J. opgericht onder impuls van Monseigneur Cardijn die een beweging oprichtte voor de werkende jeugd en deze jonge volwassenenbeweging was dus ook zeer actief op de planken. Het werd dus weer een zeer drukke maar boeiende periode voor het amateurtoneel in onze gemeente vanaf de vijftiger jaren.

# Sint Martinus en Sint Brixius



## KLOK

## MEISE



Parochieblad voor St-Martinus Meise en St-Brixius Rode. - Verschijnt wekelijks.  
Abonnement : 40 Fr. per jaar. - Steunabonnement : 100 Fr. - 2<sup>e</sup> Jrg. - Nr 8.

ZONDAG 20 FEBRUARI 1949.

### PAROCHIE VAN SINT-MARTINUS - Meise

**Zondag 20 Februari.** — Sexagesima.  
7 u. Gelezen Mis; 8.30 u. Gelezen Mis; 10 u. Hoogmis; 1.30 u. Aanbedding v/h H. Sacrament; van 2.30 u. tot 3.30 u. : Lofzangen, Smekingen, Rozenkrans (zie nadere mededeling hieromtrent).  
**Maandag 21 Februari.** — 7 u. Mis voor de echtgenoten De Buyser; 8 u. Jaarg. Rosalia Portaels.  
**Dinsdag 22 Februari.** — 7 u. Jaargetijde v. Maria Mortelmans; 7.30 u. Mis v. Gabr. Van Laerhoven.  
**Woensdag 23 Februari.** — 7 u. Mis voor Victor Huygens en Céline Van Schel; 7.30 u. Dertigste voor Bertha Plion.  
**Donderdag 24 Februari.** — 7 u. Mis voor Victorine Hermans; 8 u. Jaarget. v. Rumoldus Duchenne, echtgenote en zonen.  
**Vrijdag 25 Februari.** — 7 u. Dertigste voor Henri Potoms; 7.30 u. Mis voor de familiën De Keersmaecker-De Rede.  
**Zaterdag 26 Februari.** — 7 u. Mis v. de Familiën De Roos-Thielemans. — Biecht van 6 tot 7 u.  
**Aanmerkingen.** — Zondag 27 Februari, 4<sup>e</sup> Zondag, te 8.30 u., Communiemis voor de jeugd.

### Wij bidden voor het beproefde Hongaarse volk.

Volgens het verlangen van Z. Em. Kard. Van Roey, zal in onze parochiekerk, zoals in al de kerken van ons land, op Zondag 20 Februari, een algemene Communie van Eerherstel worden opgedragen, voor de aanslag op Kardinaal Mindszenty, primaat van Hongarije. In de namiddag, van 1.30 u. tot 3.30 u., aanbedding v/h H. Sacrament, voor hetzelfde doel. Al de leden van de organisaties van Kath. Actie en ook alle andere parochianen zullen op deze godsdienstige plechtigheden willen aanwezig zijn.

Vóór en na elke Mis zal een speciaal Mindszenty-nummer verkocht worden. Inhoud : de strijd van de Kardinaal voor de vrijheid; de beschuldigingen en de waarheid; het protest van het Belgisch Episcopaat en van het wereldgeweten; de voornaamste delen uit de toespraak van Z. H. Paus Pius XII. Prijs per nummer : 0.50 Fr.

### PAROCHIE VAN SINT-BRIXIUS - Rode

**Zondag 20 Februari.** — 7 u. Gelezen Mis; Algem. Communie voor de Vrouwenbond H. Hart en van al de gelovigen, tot Eerherstel voor de aanslag op Z. Em. Kard. Mindszenty van Hongarije. 9.30 u. Hoogmis. Daarna één uur aanbedding, 2 tot 3 u. : 2<sup>e</sup> uur aanbedding, voorgeschreven door Z. Em. Kard. Van Roey en de Bisschoppen van België.  
**Maandag 21 Februari.** — 7.30 u. Mis v/h Dertigste voor Louise Blommaert.  
**Dinsdag 22 Februari.** — 7.30 u. Mis voor Petrus Cauwenberghs.  
**Woensdag 23 Februari.** — 7.30 u. Mis voor Philomena De Valck.  
**Donderdag 24 Februari.** — 7.30 u. Jaargetijde v. Justina Doms.  
**Vrijdag 25 Februari.** — 7.30 u. Mis voor Frans Van den Broeck en zijne huisvrouw.  
**Zaterdag 26 Februari.** — 7.30 u. Jaargetijde voor Josephina Verherbruggen.

**Huwelijk.** — Op 12 Februari werd in de kerk van O. L. V. van Lourdes te Jette het huwelijk ingezegend van Aug. Adriany met Maria Hellinckx. Gods zegen vergezelle hen op hunne levensbaan.

**Toneelavond.** — Op Zondag 27 Februari e.k. te 5 uur, geven de B. J. B.-meisjes en de CHIRO-meisjes, in de Patronaatzaal, een prachtige toneelavond. Opvoering van : «Artistenkind», toneelspel in 3 bedrijven, en «Tante is verliefd», een succesnummer van belang. Wij rekenen op de blijvende belangstelling van al onze parochianen.

**Limbosch spant de kroon.** Dat is bewezen bij de feestelijkheden van verleden Zondag ter gelegenheid van de diamanten bruiloft van de echtelingen Stevens-Faen. In schone eendracht hebben allen gewerkt en het hunne bijgedragen tot het wel lukken van het feest. Hun werk werd flink beloond.

Aan de Jubilarissen wensen we nog vele gelukkige levensjaren en een goede gezondheid.

Laten we beginnen met de **CHIROJEUGD** :

Ik kreeg langs Frans en Denise een aantal toneelbrochures toegespeeld en ik had dus ook langs de familie van meester Rosiers nog een aantal programma's gekregen. In een van deze brochures vond ik een programma van zondag 15 november 1953. Een toneelavond ingericht door de Chiromeisjes en Chirojongens met de opvoering van "**Hoe Roodkapje verrees**", een tragisch sprookje van Jozef Boon waar Denise Van Campenhout (dochter van onze burgemeester Jules Van Campenhout) zelf de hoofdrol van Roodkapje vertolkte.

Verder speelden hierin mee : M. José EVEN, L. KEPPENS, Cl. MAES, Chr. KEYMOLEN, J. LEEMANS, Gr. DE GOEYSE, H. DE GOEYSE, P. HUYGENS, M.L. DE RIDDER, A. VAN HUMBEECK, M. José MOERENHOUT, Fr. OLBRECHTS, M. VAN EECKHOUT, L. POTLOOD en G. VAN GOMPEL.

De klucht was dan voor rekening van de Chirojongens :

"**Een vreselijke moord**" werd dus vertolkt door Danny VAN DEN BROECK, Albert KROKAERT, Guido DE COCK, Edward OLBRECHTS, Jules VAN GOMPEL en Marcel DE SMEDT.

Een ander programma op Kerstmis-zondag 28 december vermeldt geen jaartal en omdat het alleen door de chiromeisjes werd georganiseerd veronderstel ik dat het na 1953 werd geproduceerd.

"**Zwerftocht naar het Geluk**", drama in 3 bedrijven met als actrices Magda KEPPENS, Ghislaine KEPPENS, M.L. DE RIDDER, Christiane KEYMOLEN, Clothilde MAES, Jeannine LEEMANS, Marie-José MOERENHOUT, Denise VAN CAMPENHOUT, Annie VAN HUMBEECK, Godelieve VAN GOMPEL, Elise DE RIDDER en Paula HUYGENS.

Na de pauze volgde dan een blijspel "**Het betoverde kind**" met Denise VAN CAMPENHOUT, Clothilde MAES, Christiane KEYMOLEN en Ghislaine KEPPENS.

Alleen een brochure van de klucht in 3 bedrijven "**De tante uit Amerika**" met spijtig genoeg geen rolverdeling wijst erop dat ook dit stuk op het repertorium van de Chiromeisjes stond. Wie mij hierover meer inlichtingen kan verschaffen en ook nog meer nieuws over de toneelavonturen van de Chiromeisjes kan dit op volgend adres : Potaardestraat 41 of bel mij op tel. 02/2691686. Dank U.

Ik besef maar al te goed dat nogal wat informatie ontbreekt, daarom hoop ik op een wisselwerking tussen mijn lezers, lezeressen en mijzelf want vanaf deze periode moet er toch nog wat overgebleven zijn wat foto-materiaal betreft en documenten. Indien je zelf ooit meespeelde of familie en vrienden kent die dit deden, bezorg mij hun naam en adres of telefoon of vraag er zelf naar.

Wij komen volgende aflevering wellicht nog terug bij de Chiromeisjes en dan komen we in een periode met de Chirojongens waar ook uw dienaar zijn eerste stappen op het toneel waagde en dit met beeldmateriaal.



*Chiromeisjes wensen U  
een Zalig Kerstfeest*

# Toneelavonden

op Kerstmis

en op

Zondag 28 December

*« Nu sneeuwen alle wegen wit  
en wordt de wereld wijd  
Verloren klinkt ons klein gevit  
in Gods oneindigheid »*

*Koud de vlag van de heerlijke Koning  
Groeit ons leven zo zonnig en blij,  
Wordt ons jeugd tot een juichende Lente  
Tot een bloeiende bloesem in Mei.*

# TONEELAVOND

gegeven door

Chirojeugd - Meise



**ZONDAG, 15 NOVEMBER 1953**

# PROGRAMMA

## 1. OPENINGSPLECHTIGHEID

### *Hoe Roodkapje Verreë*

Tragisch sprookje door Jozef Boon

PERSONEN :

Roodkapje . . . . .	D. Van Campenhout
Roodkapje's stiefmoeder . . . . .	M. José Even
Katte-Mie, <i>Roodkapjes grootmoe- der: een heks</i> . . . . .	L. Keppens
Maggelein, <i>zuster van Roodkapje</i> . . . . .	Cl. Maes
De Wolf - duivel . . . . .	Chr. Keymolen
De Verlokster . . . . .	J. Leemans
De Banaliteit . . . . .	Gr. De Goeyse
Lichtzinnigheid . . . . .	H. De Goeyse
Madame - la - Mondaine <i>maagden</i> . . . . .	P. Huygens
De Dwaasheid . . . . .	M. L. De Ridder
De Zonde . . . . .	
Anneke - Maan . . . . .	A. Van Humbeek
Jan Paddestoel . . . . .	M. José Moerenhout
Boterbloempje . . . . .	Fr. Olbrechts
Vlooltje . . . . .	
Madellefje . . . . .	M. Van Eeckhout
De Boom . . . . .	L. Potlood
De Boete . . . . .	G. Van Gompel

## 3. FLEURIGE « REPENDANS » - ZONNEKINDEREN

## 4. DE MUZIEKLES DOOR DE CHIROMEISJES

PAUZE

## 5. ONZE SPEELSCHAAR bij haar EERSTE OPTREDEN

### *'n Dreselyke Moord*

Klucht in één bedrijf, bewerkt door Walter Hagveld

PERSONEN :

Spieker, <i>rentenier</i> . . . . .	Danny Van den Broeck
Hugo, <i>zijn zoon, student</i> . . . . .	Albert Krokaert
Polleman, <i>buurman</i> . . . . .	Güido De Cock
Jacob, <i>huisknecht</i> . . . . .	Edward Olbrechts
Mispel, <i>kok</i> . . . . .	Jules Van Gompel
Hubert, <i>paraplu-koopman</i> . . . . .	Marcel De Smedt

SCHOUDE R A A N S C H O U D E R

# PROGRAMMA

PLECHTIGE OPENING:

OPVOERING VAN

## Zwerftocht naar het Geluk

*Drama met voorspel in drie bedrijven*

★

ROLVERDELING

Vrouw Zita Ziseunerin . . . . . Magda Keppens  
Gitana, dochter van Zita . . . . . Ghisléna Keppens  
Angelica en Felicitá Pilaar,  
twee kruuzels verpersoonlij-  
kend schijnheiligheid . . . . . Marie-Louise De Ridder  
Christiane Keymolen  
Mevr. Van Vaereghem, deftige  
Wwe . . . . . Clotilde Maes  
Ange, haar dochter, 'n mondaine  
Jeannine Leemans  
Paulien, de huishoudster . . . . . Marie-José Moerenhout  
Nanette, vriendin van Ange . . . . . Denise Van Campenhout  
Zigeunermeisjes { Zora . . . . . Annie Van Humbeek  
Selima . . . . . Godelieve Van Gompel  
Mariska . . . . . Elise De Ridder  
Sneeuwman . . . . .  
Zuster Missionarisse . . . . .  
Kloosterzuster met weesjes . . . . .  
Moedertje van Missionarisse . . . . . Paula Huyghens  
Figuranten : Dood - Kinderen - Kerkgangers

« Een Lentemorgen in het bos » dansje door de  
Zonnekinderen

★

PAUZE

★

## Het Betoverde Kind

*Blijspel in één bedrijf*

★

ROLVERDELING

Elza Deroo . . . . . Denise Van Campenhout  
Mevrouw Klinkhamer, haar moe-  
der . . . . . Clotilde Maes  
Sidonie, meid van Elza . . . . . Christianne Keymolen  
Anna, vriendin van Sidonie . . . . . Ghisléna Keppens

*De Chiromeisjes wensen U een gezellige avond*

*„Het is niet eenvoudig om te checken of u voor alles wel op de goede manier verzekerd bent, maar een makelaar die aan uw kant staat wil dat graag samen met u doen.”*



**N.V. ZAKENKANTOOR BOGAERTS**

Boechtstraat 15 - 1860 MEISE

Tel. (02) 269 99 70 - Fax (02) 269 93 17

CDV nr : 13209

**VERZEKEREN AAN DE KANT VAN DE KLANT**



Dit *kwaliteitsmerk* betekent dat we als makelaar ERKEND en ONAFHANKELIJK zijn, en dat we de strenge normen van ETHIEK, EFFICIENCY en OPLEIDING hoog in ons vaandel dragen.

Leef uw leven.



Wij beschermen.

VERZEKEREN

Ooit over nagedacht waar het echt om gaat in het leven? Voor de een is het een glanzende loopbaan. Voor de andere is het de schaterlach van een kind. Soms noemen we het geluk, soms ben je er gewoon voor geboren. Waar het vooral om gaat, is dat het duurzaam is. En dat beschermen wij. Vanaf het moment dat u er over droomt. Zo kan u er vooral intens en lang van genieten.



Fortis Bank, bankgroep met hoofdkantoor in Brussel, België. Het is een product van de Fortisgroep.

**Agentschap Wolvertem**

**Hoogstraat 1  
1861 Wolvertem**

tel 02-269 00 40  
fax 02-269 32 42

**Agentschap Meise**

**Boechtstraat 21  
1860 Meise**

tel 02-269 08 93  
fax 02-269 64 62

**clientendienst 0800-16789 \* [www.fortisbank.com](http://www.fortisbank.com)**